

Wandelooproute 5

Rondje Nijensleker veld

6 of 9 km ± 2 tot 3 uur. Niet geschikt voor kleine kinderen, bepaalde delen slecht begaanbaar.



1. Start bij het dorpshuis in Wilhelminalaan.
2. Steek de straat over en ga rechtsaf.
3. Bij de doorgaande weg (Kon. Wilhelminalaan) ga je linksaf.
4. Op de eerste kruising (bij cafetaria Het Luifel(tje) linksaf slaan. Neem het sintelpad langs de weg.
5. Bij de kruising rechtdoor en de weg volgen (Dirk de Ruiterpad, zie pag hiernaast). Rechts passeer je de kweker/hovenier Arborealis en Cultura. (punt A)
6. Blijf deze weg volgen tot een T-splitsing met een klinkerweg. Kijk ook even bij het monument voor verzetsstrijder Dirk de Ruitter.
7. Ga rechtsaf de Dwarsweg op. Voorbij het derde huis zie je aan de rechterkant een zandweg met palen 'Heerlijkheid De Esse'. Ga hier rechtsaf het landgoed op.
8. Blijf het pad volgen met aan de linkerhand het bos en rechts weiland.
9. Op de kruising met grote kei rechtsaf een zandweg met jonge bomen in.
10. Loop door langs de jonge bomen en het bosje tot de T-splitsing. Hier linksaf en na 100 m. rechtsaf langs een rij boompjes. Na 100 meter maakt het zandpad een bocht naar rechts. Ga hier rechtdoor over het gras, houd de brede sloot aan je rechterkant. Het gras kan hier in de zomer zo hoog zijn dat je nauwelijks een pad ziet. (punt B) (vervolg op volgende pagina)

KORTERE VERSIE:
Je kunt de route ong. 40 min. inkorten. Bij punt A op het Dirk de Ruiterpad ga je in de eerste bocht rechtdoor het bruggetje over. Je loopt over een zandpad langs de sloot tussen de akkers door met mooie vergezichten. De sloot maakt een bocht naar rechts. Blijf die sloot volgen. Vervolg vanaf daar de route vanaf punt B.



Na 150 meter zie je rechts in het bos een fietsslot dat in een boom is gegroeid.

Je kan even linksaf slaan om te genieten van prachtige heide (ong. 100 m).



HET DIRK DE RUITERPAD is genoemd naar verzetsstrijder Dirk de Ruitter uit Nijensleek. Hij werd in 1929 geboren in het Nijensleker veld. De Ruitter was bij de marechaussee. Hij traceerde smokkelaars, maar werkte ook wel eens in Kamp Westerbork. Daar maakte hij kennis met de vervoestende effecten van de Duitse macht. Dirk smokkelde eten naar binnen. Hij maakte de Duitse actie van 2 oktober 1942 mee, waarbij alle joden uit de werkkampen in Drenthe werden opgehaald en overgebracht naar Kamp Westerbork. Het was voor Dirk de Ruitter reden om zich tegen de Duitsers te keren. Hij werd gepakt en ontslagen. Na zijn ontslag woonde hij weer in Nijensleek. Hij sloot zich aan bij het verzet en werkte onder de schuilnaam Hendrik de Boer. Hij zorgde voor persoonsbewijzen, bracht illegale kranten rond en was betrokken bij een overval op een postauto met bonkaarten. Uiteindelijk moest hij onderduiken in Musselkanaal. In juni 1944 werd een inval gedaan op zijn onderduikadres. De bewoners werden meegenomen. Dirk zelf ontkwam. Een enorme klopjacht werd op touw gezet. Zijn ouders en drie zussen in Nijensleek werden bezocht en beschoten. Alle huisraad werd kort en klein geslagen en de familie werd afgevoerd.



Dirk de Ruitter als marechaussee met zijn verloofde.

Uiteindelijk ontkwam Dirk de Ruitter niet aan de gruwelen van de bezetter en zijn Nederlandse handlangers. In de nacht van 13 juli 1944 werd er op zijn onderduikadres huiszoeking gedaan. Dirk werd gevonden waarop hij met zijn revolver de politiecommandant neerschoot. Hij vluchtte via het raam. Op de vlucht werd hij door een landwachter in de rug geschoten, hij strompelde verder, maar viel uiteindelijk neer. Dirk de Ruitter overleed. Hij was nog maar 23 jaar. Het pad waar je nu loopt is naar hem genoemd. Aan het eind van de weg staat een monument ter nagedachtenis aan deze lokale verzetsman.

Bron: Meppeler Courant 7 mei 2007

