



1. Start bij het dorpshuis in Wilhelmminaard.  
Steek de straat over en ga rechtsaf.
2. Bij de doorgaande weg  
(Koningin Wilhelminaalaan) linksaf.
3. Eerste kruising (bij cafetaria Het Luijftje)  
linksaf en op het sintelpad direct achter de cafetaria rechtsaf het park in.
4. Volg het pad, loop over het bruggetje en houd rechts aan. Het pad wordt smal en loopt tussen de Jan Wartenahof en de volkstuinjes door.
5. Aan het einde van het pad bij de houten stoel (gemaakt van een boomstam) sla je linksaf.
6. Volg het brede pad tot aan het eind van het bos.
7. Sluit op de verharde weg (Oranielaan) linksaf en loop langs de begraafplaats.

Op de begraafplaats staat een **GRAFMONUMENT** en twee zogenaamde Apostelbomen. Zeven bomen die samen zijn geplant en in elkaar gegroeid zijn. De begraafplaats is van de Maatschappij van Weldadigheid en alleen mensen die een relatie hebben met de Maatschappij kunnen hier hun laatste rustplaats vinden. Bijzonder is ook het monument voor de schoonmoeder van generaal Johannes van den Bosch, donaatrie De Stuuler. Van den Bosch heeft dit laten maken. Op het monument staan verschillende teksten.



**HET DORPSHUIS VAN WILHELMINAARD** is één van de oudste dorpshuizen van Nederland en is gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid. De gedachte erachter was dat kolonisten een gebouw moesten hebben waar ze na gesaneerde arbeid terecht konden. Voor toneelvoorbeelden van toneelvereniging Erica. Verder werd het dorpshuis gebruikt als avondschool. En tot op de dag van vandaag doet het dienst als ontmoetingsplek voor de inwoners uit de wijde omtrek. Er worden cursussen gegeven, verenigingen maken en gebruik van en toneelvereniging Erica is nog steeds één van de gebruikers. Loop gerust binnen en kijk eens rond.

